

Gildetrom winter 2006

Gilde van Sint Antonius Abt Lierop

Het Gilde van St. Antonius Abt, binnen den dorpe van Lierop, heeft de eer de 17de dag van de maand januari in het jaar onzes Heren 1992, de opening te verrichten en tevens de aanbieding te mogen doen van de Kapel van St. Antonius Abt aan de Lieropse parochiegemeenschap.

Foto van het beeld van Sint Antonius Abt

Dit geschiedt onder het pastoraat van
De Zeereerwaarde Heer H. Keunen.

Leden van de commissie kapel St. Antonius Abt

Frits Aarts

Peter Berkers

Huub van den Eikhof

Anno; 17 januari 1992

Dit staat te lezen op de oorkonde, welke geplaatst is in de kapel van Sint Antonius Abt, gelegen aan de linkerkant van het portaal van de parochiekerk in Lierop Heilige naam Jezus.

Waarom een Sint Antonius Abt kapel voor Lieropse parochiegemeenschap:

Om haar dank uit te spreken aan de Lieropse bevolking voor de fantastische medewerking aan de halfjaarlijkse oud-ijzeractie en de bloemenverkoopactie en dit al vanaf 1985. Dankzij deze medewerking kon het gilde in 1990 een geslaagde Kringgildefeest organiseren en haar leden in nieuwe uniformen steken. In diverse overheidsvergaderingen werd meerdere keren gesproken over hoe het gilde haar dank aan de Lieropse bevolking kon uiten. Wat en in welke vorm dan ook. Hierovergeen enkel een idee. Totdat Huub van den Eikhof ter sprake bracht dat in 1890 het honderd jaar geleden was dat de aanbesteding plaatsvond van de Koepelkerk, deze in 1892 in gebruik werd genomen en in 1895 ingezegend. Bij een jubileum hoort een cadeau. In het verleden was het gebruikelijk dat een gilde bij kerkelijke of parochiële jubilea een cadeau aanbood. De overheid vond dat het Gilde van Sint Antonius Abt deze traditie maar moest herstellen en dat honderd jaar in gebruikname koepelkerk hiervoor een goed moment was. Bij de overheid had de gedachte plaatsgevat te doen in vorm van een beeld Sint Antonius Abt.

Nadat hoofdman Mies Sijbers een informeel gesprek hierover had gehad met pastoor H. Keunen kwam deze laatste met het volgende idee: hij wilde de ruimte achter in de kerk aan de linkerkant van het kerkportaal beschikbaar stellen. Maar had als voorwaarde dat de ruimte en beeld in de stijl van de kerk moeten passen. Er werd een commissie in het leven geroepen om in overleg met het kerkbestuur hiervoor een plan uit te werken.

De commissie: bestond uit Frits Aarts – deken-schatbewaarder, Peter Berkers – koning, Huub van den Eikhof – 2^{de} deken-schrijver.

08 november 1990 hebben twee leden uit voornoemde commissie (Peter Berkers, Huub van den Eikhof) in een voltallige vergadering van het kerkbestuur een toelichting kunnen geven waarom een Sint Antonius Abtkapel.

Secretaris kerkbestuur Jan van der Vorst notuleerde dit als volgt:

- 1 De voorzitter opent de vergadering met gebed.
- 2 Presentatie : alle leden van het kerkbestuur zijn aanwezig.
Twee bestuursleden ST. Antonius abt. (Peter Berkers – Huub van den Eikhof)

3. Toelichting Gilde St. Antonius Abt.

Doelstelling Gilde.

Als blijk van waardering aan de Lieropse bevolking voor de hulp bij:

- steun bij het 370 jaar bestaan.
- een geslaagd Gilde feest in 1990.
- in gebruik neming van nieuwe uniformen.

De verbondenheid van het Gilde met de R.K.kerk, is het plan ontstaan om een Antonius Kapel in te richten achter in de kerk ,hiervoor heeft het kerkbestuur toestemming gegeven in september 1990, dit zou gerealiseerd en aangeboden moeten worden bij het eeuw feest van onze kerk in 1992.

Er zal een commissie in het leven geroepen worden om alles te coördineren deze zal bestaan uit twee leden van het Gilde, de koster (W.Welten) en namens het kerkbestuur, pastoor en C.Raaijmakers.

De biechtstoel zal verplaatst worden om meer ruimte te krijgen.

Het Gilde St.Antonius Abt zal voor dat het wereldkundig wordt,de plannen bespreken met het Gilde O.L.Vrouw van de Zeven Weeën.

(bijgevoegd)

Secretaris, kerkbestuur
J.M.v.d.Vorst

Misverstand met het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën.

De afspraak met het kerkbestuur om het Gilde O.L.Vrouw van de Zeven Weeën te informeren over de plannen om te komen tot een kapel wilde de overheid als volgt oplossen: tijdens de algemene ledenvergadering 19-01-1991 het voorstel aan de leden voorleggen en tevens toestemming vragen, in het reguliere jaarlijks overleg 19-03-1991 met het zuster Gilde hen inlichten. Door omstandigheden was de informatie buiten het voorgenomen overleg bij het zuster Gilde terechtgekomen en ontstond er enige wrevel tussen de gilden.

Gelukkig werd dit op een broederlijke manier opgelost en kregen de volledige medewerking van onze rode broeders.

Toestemming: gevraagd aan de leden tijdens de algemene jaarvergadering 19-10-1991 aan de leden voor. De leden stonden volledig achter het ingediende voorstel.

Aanvang werkzaamheden: Na een voorbereiden vergadering 24 april 1991 wer er op 28 mei 1991 begonnen met de sloop en het opruimen van de puin. De werkzaamheden vlotte zo goed dat de volgende dag al begonnen kon worden met het stucadoren. Nu volgde alle werkzaamheden met een sneltrein vaart. Tegels uitzoeken (tegels werden goedgekeurd door kerkbestuur), tegels kopen, vloer storten, tegels leggen. Electriciteit aanleggen, muren schilderen geloofd glas plaatsen in de opening tussen kapel en kerk. En toen was het vakantie.

Vervolg werkzaamheden: na de vakantie werd het altaar gemaakt uit een oude eikenhoutenbalk. Afkomstig uit de in 1949 afgebrande boerderij van de toenmalige dekenschrijver Matthijs van den Eijnden. November was de kapel gereed. Wel moet hierbij verteld worden dat naast de vrijwillige werkzaamheden van de Gildebreders en –zusters de vele materialen voor het bouwen en verfraaien van de kapel zijn geschonken. Wachten was nog op de feestelijke inzeging 17 januari 1992.

Op weg naar de inzegening van de nieuwe kapel: de commissie had gekozen de inzegening en overdracht te houden op vrijdag 17 januari, de feestdag van de patroonheilige Sint Antonius Abt. Voor deze overdracht werden uitgenodigd:

- alle Gildebreders en –zusters van het Gilde van Sint Antonius Abt,
- beschermheer notaris Allard Verhoeven uit Helmond,
- Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën,
- kerkbestuur parochie Heilige Naam Jezus Lierop, pastoor Van Asten, pater Sanders,

- College van B&W van de gemeente Someren,
- Lieropse gemeenteraadsleden,
- bestuur Kring Peelland,
- overheden van de Somerense gilden; Sint Joris en Sint Lambertus,
- de overigen gilden van Kring Peelland en uit de nabuurplaatsen Mierlo en Heeze kregen een kennisgeving.

Programma 17 januari 1992:

18.45 uur vertrek Gilde van Sint Antonius Abt, Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, leden Kringbestuur en gildebroeders Peellandse gilden en nabuur gilden vanaf gildehuis café De Babbelaar naar de kerk.

19.00 uur Beide gilden nemen in de kerk hun gebruikelijke plaats overige gildebroeders hebben een gereserveerde plaats achter het Gilde van Sint Antonius Abt. Voorafgaande de Eucharistieviering vindt de inzegening plaats van de kapel door pastoor H. Keunen en zal door het tekenen van de overdrachtsacte door de pastoor en de hoofdman Mies Sijbers de kapel officieel worden overgedragen.

Hierna volgt de Eucharistieviering met gildecereemonieel met tijdens de offergang: offeren op de gildetrom met de concecratie het neigen van de hoofdvaandels. Tijdens het neigen wordt er op de trom geroffeld.

20.00 uur Na de vieringtrekken alle gildebroeders, genodigden (zie “Op weg naar de inzegening van de nieuwe kapel”) in optocht naar gemeenschaphuis De Vurherd waar onder een hapje drankje deze feestelijke overdracht wordt afgesloten..

Afsluiting met officieel persbericht: Lierop: Sint Antonius Abtkapel overgedragen.

De officiële overdracht van de St. Antonius Abtkapel aan de Lieropse parochiegemeenschap gebeurde onder grote publieke belangstelling in de parochiekerk Heilig Naam Jezus. Rond 18.45 uur vertrok het gilde in optocht van gildhuis cafe De Babbelaar naar de kerk. Hierbij werd zij begeleid door het zuster-gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, Kringbestuurders en overige gildebroeders uit Groot-Someren en overige gilden uit Peelland en de nabuurgemeenten.

Na aankomst in de kerk werden de de koning, koningin en hoofdman de pastoor, misdienaar van de sacrestie afgehaald om van voorin de kerk in processie te vertrekken naar de kapel. In deze processie liepen nast voornoemde personen mee: drie gildebroeders, een kerkbestuurslid en de koster. Na het openen van de kapeldeur, het plaatsen van het gildevaandel door de gildebroeders werd door pastoor Keunen de nieuwe kapel met het beeld van Sint Antonius Abt ingezegend. Na een korte toespraak van hoofdman Mies Sijbers werd de kapel officieel overgedragen door het ondertekenen van de overdrachtacte door de pastoor en de hoofdman.

Een gildebroeder bracht van de plechtigheid rechtstreeks verslag uit van de gebeurtenissen in de kapel, zodat de talrijke aanwezigen in de kerk alles konden volgen.

Nu volgde een stijlvolle Eucharistieviering, opgeluisterd door het parochieel heren en dameskerkkoor o.l.v. gildebroeder Frans van Eijk, waarna in gemeenschaphuis De Vurherd eveneens onder grote belangstelling officieel de inzegening en overdracht van de Sint Antonius Abtkapel werd afgesloten.

Bronnen:

Gilde van Sint Antonius Abt het jaar door

Archief Gilde van Sint Antonius Abt

Archief parochie Heilige Naam Jezus Lierop

Helmonds Dagblad / Eindhovens Dagblad

Huub H.F. van den Eikhof

Dekenschrijver Gilde van Sint Antonius Abt Lierop.