

Het Europees Koningschieten te Garrel Duitsland 24 t/m 27 augustus 2000

Als opening van dit schuttersfeest was er een Eucharistieviering, donderdagavond in de open lucht, ter intentie van het welslagen.

Op vrijdag was er in de namiddag de algemene vergadering van het E.G.S. bestuur (54 personen) gevold door een ontvangst door het gemeentebestuur van Garrel, met aansluitend de officiële opening van het schuttersfeest door de president van de E.G.S graaf 't Kint de Roodenbeke. Aansluitend op de opening een vlaggenparade van de deelnemende landen ondersteund door het volkslied van betreffend land. Als slot van de eerste dag een "heimatabend" in de kolossale feesttent.

Zaterdag vanaf 9.00 uur was het aanmelden van de deelnemers, uitsluitend koningen, welke reeds hadden ingeschreven terwijl om 10.30 uur de vergadering begon van de E.G.S bestuurders van de Investituur der Ridderorde van de Heilige Sebastianus, beschermheilige van de E.G.S. in Europa. Om 14.30 uur begon de eerste ronde voor het koningschieten (204 deelnemers) op 5 bomen waarop in totaal 585 schoten werden gelost.

Uit deze eerste ronde kwamen 25 winnaars (5 per boom) welke in de laatste ronde gingen schieten om de Europese koningstitel hetgeen Harrie Ketels van schutterij Sint Antonius uit Nieuw Dijk (Didam) met het 58e schot lukte. Een geweldig applaus barste los toen de president het koningschap bevestigde en hem aan de zeer grote menigte voorstelde hetgeen ondersteund werd door Oostenrijkse gildenbroeders met kanonschoten.

Na de bevestiging en voorstelling van de nieuwe Europese koning werd er afgemarcheerd naar de Sint Petrus en Sint Pauluskathedraal voor de kroningsmis welke werd opgedragen door prelaat Koch. Een indrukwekkende en een zeer emotionele plechtigheid volgde met onder andere de zegening der attributen welke bij dit koningschap behoren en de officiële installatie van door de E.G.S. president.

Na deze plechtigheid terug naar de feesttent alwaar een groot koningsbal werd gehouden, waar volgens onze schatting +/- 2500 gildenbroeders en -zusters aanwezig waren. Persoonlijk heb ik dit ervaren als een zeer groot en uitgebreid verbroederingsfeest waar veel gegeten en gedronken werd, geen enkele wanklank werd gehoord en geen politie te zien was. Wat ook echt niet nodig was.

Om 01.00 uur werd deze zware dag afgesloten met een zeer groot en mooi vuurwerk.

De laatste dag, zondag dus, begon om 10.00 uur met een openluchtmis opgedragen door de pauselijke nuntius in Duitsland, Mgr. Lajolo, geassisteerd door de Duitse bisschop v. Twickel en de Poolse bisschop Trofimiak, bijgewoond door weer heel veel gildenbroeders en -zusters alsook door zeer veel "gewone burgers". Voor mij een bevestiging dat het geloof bij heel veel mensen nog een voorname plaats inneemt.

Om 13.15 uur begon de grote optocht welke zou duren volgens planning tot 17.00 uur maar uitliep tot 18.45 uur. Maar er liepen volgens de plaatselijke krant +/- 35000 gildenbroeders en -zuster mee ondersteund door 48 muziekkorpsen al dan niet verbonden aan een schutterij of gilde.

Tot slot van deze dagen een Brabantse opmars zoals wij deze kennen van onze gildendagen. Daarom liepen onze Brabantse gilden als laatste in de optocht, echter deze kwam helemaal niet tot zijn recht omdat het regende dat het goot en de vendels niet meer te hanteren waren en de publieke belangstelling ook heel klein was.

Ruim twee uur na de geplande tijd sloot de president der E.G.S. deze feestelijkheden, waarna wij ons in de stromende regen naar ons hotel begaven om de volgende dag naar huis te gaan. Dit is dan een kleine terugblik op een groot feest, om dit te kunnen bevatten moet men het eigenlijk hebben meegemaakt.

In 2003 is het volgende feest in Oostenrijk.

Misschien het overwegen waard om hieraan deel te nemen.

Mies Sijbers.