

Lierop, 21 april 2002

*“Hoe sterk is de eenzame fietser,
die krom gebogen over het stuur,
tegen de wind,
zichzelf een weg baant.....”*

Met 'n beetje inlevingsvermogen kan men in de beginregels van dit lied van Boudewijn de Groot, overduidelijk onze pastoor Jan Zwirs herkennen. Zijn ongetwijfeld emotionele overstap van Borneo naar Lierop, nu amper anderhalf jaar geleden. Zijn markante doch eenvoudige verschijning. Zijn tomeloze inzet. Zijn enigszins onorthodoxe manier van handelen. Zijn eigen plek in de gemeenschap.

Van meet af aan baande hij zich een weg door het Lieropse. Met kleine verzet, zijn eigen sterke koers rijdend. Achteraf gezien hoefde hij eigenlijk helemaal niet tegen de wind in te gaan, laat staan krom gebogen over het stuur. In no-time heeft hij de harten gewonnen van de gehele Lieropse bevolking, niet alleen vanwege zijn functie als pastoor, maar vooral door zijn warme persoonlijkheid en zijn sociale betrokkenheid. Als mens onder de mensen. De liefde, die hij van nature uitstraalt, kan men feilloos ontwaren. Een onvoorwaardelijke liefde. Als men hier ontvankelijk voor is en er voor open staat, kost het weinig moeite deze te beantwoorden en naar anderen te richten.

Bovendien lijkt het net alsof door zijn wijze van de verkondiging van het Woord van God het geloof in Lierop een nieuwe impuls heeft gekregen.

Laten we er nu maar gauw mee ophouden om onze pastoor te overladen met superlatieven en hem de hemel in te prijzen, anders valt hij misschien nog van zijn geloof, of nog erger: van zijn fiets.

Natuurlijk is met zijn komst deze positieve ontwikkeling ook de beide Lieropse gildes niet ontgaan. Daarom is er vanuit de leden het verzoek gekomen aan beide overheden om Jan Zwirs te polsen of hij al dan niet bereid zou zijn, gildenpastor van de twee gildes te worden. Hij zou dan in die hoedanigheid optreden als geestelijk adviseur voor beide Lieropse gildes. Deze vraag heeft hij spontaan met “ja” beantwoord.

Daarom hebben wij, hoofdman Thieu Scheepers namens het jubilerende gilde OLV van de Zeven Weeën te Lierop en ik hoofdman namens het gilde van Sint Antonius Abt te Lierop, de eer en het genoegen u, Jan Zwirs te benoemen tot gildenpastor van voornoemde gildes, bezegeld met *het overhandigen / het opspelden* van de bijbehorende versierselen, in de vorm van een zilveren draagschild.

*Gilde OLV van de Zeven Weeën te Lierop
Gilde van Sint Antonius Abt te Lierop*